



Ik heb je gezien...

*“Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgeboom zat.”* Het evangelieverhaal van Natanaël onder de vijgeboom die door Jezus wordt gezien, is de rode draad van dit kapittel. Het is de icoon van “Gods preventieve Liefde” : “Ik heb je gezien vóór jij mij zag...” Bij de aanvang van deze eerste kapitteldag werd dit bijbels beeld op een aanschouwelijke en levendige wijze naar voor gebracht door zr. Greta Van Humbeek .

Zr. Lutgardis Craeynest opende het kapittel met de volgende oproep: “Het is een plaats waar we samen een nieuwe horizon gewaar kunnen worden en de moed kunnen hebben om ons leven en onze zending te heroriënteren. Meteen mochten de kapittelleden hun hoop en verwachting van dit kapittel naar mekaar uitdrukken.”

De eerste werkblok van de dag werd besteed aan het geven van een overzicht van de provincie vanaf 2001 tot op heden. Niet enkel met statistische gegevens, die op zich reeds spraken, maar vooral werd de evolutie weergegeven van de krachtlijnen en wegen die in het verleden werden gegaan. De keuzes en beslissingen die werden genomen en die een duidelijk beeld gaven van de laatste initiatieven als antwoord op de noden en vragen van deze tijd. In het plenum dat daarop volgde kreeg elkeen de kans om die accenten naar voor te brengen die belangrijk zijn voor de komende jaren. In de gespreksgroepen van de namiddag werden de thema’s: “We leven in een gunstige tijd” en “God groot in Liefde” uitvoerig besproken. Tijdens het plenum ontspon zich een geanimeerd gesprek over kansen en concrete wegen voor de provincie.

De dag werd afgesloten met een intens gebeds- en aanbiddingsmoment. “Ik heb je gezien!” zegt Jezus tot Natanael, maar ook tot elk van ons. “Natanaël is verbaasd, het is de verbazing om zich gekend en bemind te weten, meer dan iemand zich kan inbeelden en wensen.” (A.D.)